

## Vålarö 50 år

Tiden flyger fram...det var inte länge sen vi firade Vålarö 40 år och nu var vi plötsligt framme vid 50-år för Vålarö...skulle det bli nått?

Jajamensann...de driftiga ungdomarna Robban, Göran och Per drog igång och kallade till fest och bokade Morhamnsviken lördagen 4 augusti klockan 15.30. Men skulle det bli någon anslutning...ett försiktigt annonserande och viss information via Internet...och sen var det bara att se.

Vädret var lysande, 30 grader och nära molnfritt. Framåt halv fyra började det röra på sig och efter en stund hade hundra (100) personer bänkat sig efter bästa förmåga och ungdomarna drog igång tillställningen som visade sig vara helt oorganiserad. Efter ett högtidligt invigningstal och tjugigt framförande av Vålarövalsen dukade vi upp våra medhavda matsäckar och drycker där de flesta klokt nog i värmen hade försett sig rejält med det sistnämnda.

Stämningen steg och vi vågade oss på några fler sånger som steg mot den dalande solen. Kort sagt, alla tyckte nog att det var trevligt och roligt att komma tillsammans på detta sätt...många pratade gamla tider och vi konstaterade att de flesta av oss var unga redan på 60- och 70-talet då vi köpte våra tomter och då luften genljöd av bågsågar och yxor i träden och hammarslag och fogsvansar i det som skulle bli våra första hus. På den tiden var inte motorsågarna och skruvdragarna uppfunna ännu...och mycket tid hade vi att jobba på, vi behövde inte ägna någon tid åt internet och mobiler. Men kul hade vi i alla fall, för på något sätt lyckades vi få området fyllt av en massa barn som vi sen fick ägna tid åt att lära fiska, segla och spela fotboll. Apropå fotboll, de oförglömliga matcherna mellan våra vägar och inte att förglömma då vi spelade skjortan av en Langö/Risö kombination. Ni som var med ni vet...

På något sätt har vi också lyckats hänga med i utvecklingen vilket kanske framgår av en del bilder som vi knäppt med våra mobilkameror och till och med klarat att infoga nedan att beskåda...här kommer bildurvalet.





Till sist här ett förslag som liksom kom av sig själv under festligheterna..."det här var jättebra, träffas och ha trevligt och lära känna varandra ännu bättre" och den tanken resulterade i att vi kanske skulle träffas så här den första lördagen i augusti varje år och att vi utnämner dagen till "Vålarödagen" och som också blir flaggdag på Vålarö...???????